

Manifest 2 Sociale verantwoordelijkheid

Wij zijn een groep mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst. Samen vormen wij de Stedelijke Kerngroep OMWaNA. Het afgelopen jaar hebben wij uitgebreid met elkaar gesproken over onze positie in de Amsterdamse samenleving en over de thema's opvoeding, wonen en veiligheid, sociale verantwoordelijkheid en verbondenheid met het land van herkomst.

Migranten worden gezien als één grote groep, wat we niet zijn. Het is niet fijn om dagelijks geconfronteerd te worden met negatief gedrag van derden. Wij zijn van mening dat het denken in groepen de tegenstellingen in de samenleving vergroot en dat het wijzen naar elkaar radicalisering in de hand werkt. Wij hebben er zo langzamerhand schoon genoeg van dat wij altijd in negatieve zin worden aangesproken op onze afkomst en dat wij ons altijd moeten verantwoorden voor het gedrag van andere migranten.

Als leden van de stedelijke kerngroep van het OMWaNA willen wij laten zien dat migranten zich zeer verbonden voelen met Amsterdam en dat ze een positieve bijdrage kunnen leveren, zonder hun achtergronden te verloochenen.

Dit wil niet zeggen dat wij onze ogen sluiten voor de problemen. Wij zien ook dat in sommige buurten en wijken de sfeer grimmig is en dat bewoners langs elkaar heen leven.

Het valt ons op dat er vaak in negatieve termen over sociale verantwoordelijkheid wordt gesproken. Er wordt veel geklaagd en er wordt gedacht dat het corrigeren van de ander, wanneer die vuil op straat gooit of zijn hond op de verkeerde plaats uitlaat dé manier is om sociale verantwoordelijkheid te tonen.

Het gaat om je eigen gedrag

Voor ons heeft sociale verantwoordelijkheid vooral betrekking op het eigen gedrag. In plaats van te klagen over het gedrag van anderen, moeten we zoeken naar de voorwaarden waaronder mensen zelf verantwoordelijkheid voor hun omgeving kunnen nemen.

Met dit manifest willen we Amsterdammers, op welk niveau dan ook, duidelijk maken dat zij belangrijk zijn en ze motiveren om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en voor hun omgeving.

Dit betekent onder meer:

- 1. Je kinderen opvoeden tot beleefde en behulpzame mensen
- 2. Warmte en openheid uitstralen naar de mensen in je omgeving
- 3. Niet alleen klagen over het gedrag van jongeren die op straat hangen, of van ouders die zich niet met hun kinderen bemoeien, maar ook met ze in gesprek gaan.
- 4. Je op een positieve manier bemoeien met je omgeving (positieve sociale controle)
- 5. Respect hebben voor de keuzes van anderen
- 6. Uitgaan van je eigen talenten
- 7. Samen met anderen initiatieven nemen om de talenten van mensen tot ontwikkeling te brengen

Verwacht geen heldendaden

Sociale verantwoordelijkheid draait niet om grote gebaren en heldendaden. Het kenmerkt zich vooral door uit te gaan van je eigen gevoel en talent en door klaar te staan voor je medemens. Niet iedereen hoeft actief bezig te zijn met het organiseren van activiteiten of het verbeteren van de situatie. Je kan je ook sociaal verantwoordelijk tonen door je kinderen goed op te voeden of je straat op te fleuren met planten en bloemen. Eigenlijk zien wij sociale verantwoordelijkheid als het tegenovergestelde van onverschilligheid. In een bredere context kan sociale verantwoordelijkheid opgevat worden als: samen winst maken.

Ontwikkel nieuwe vormen

Er zijn geen standaardvormen voor het nemen van sociale verantwoordelijkheid. Vrijwilligerswerk is een vorm die bij veel Amsterdammers bekend is, maar er zijn ook tal van andere vormen. We moeten ons realiseren dat de samenleving verandert en dat er daardoor nieuwe vormen van sociaal gedrag ontstaan.

Als OMWaNA merken wij bijvoorbeeld dat jongeren vooraan in de rij staan als ze de mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen en bezig te zijn met eigen vormen van muziek, dans en film.

Opvallend is dat veel oudere migranten een enorme behoefte hebben aan mogelijkheden om verhalen van vroeger te vertellen en deze uit te beelden, aan mogelijkheden om elkaar in ongedwongen sfeer te ontmoeten en aan ruimte voor sportactiviteiten dicht in de buurt.

Bij de vrouwen constateren wij een enorme honger naar ontwikkeling (eduactie en empowerment) en naar mogelijkheden om op creatieve wijze bij te dragen aan een betere en leefbaardere buurt.

Als stedelijke kerngroep OMWaNA zijn wij er van overtuigd dat expressie en creativiteit dé manieren zijn om saamhorigheid in buurten en wijken te ontwikkelen en mensen op een positieve manier met elkaar in contact te brengen.

Wij roepen overheden , organisaties en instellingen in de stad op om de oude concepten van buurthuiswerk en opbouwwerk te verlaten en actief op zoek te gaan naar nieuwe manieren om isolement en de onverschilligheid te lijf te gaan.

Creëer plekken waar mensen zich kunnen uiten, waar ze creatief kunnen zijn, waar ze kunnen laten zien wat ze in huis hebben en hun dromen kunnen realiseren. Focus niet op de problemen maar richt je op de kansen en mogelijkheden.

De moderne mens staat niet alleen

De moderne mens is zelf verantwoordelijk, maar niemand kan die verantwoordelijkheid alleen dragen. En niet iedereen kan evenveel verantwoordelijkheid aan. We dienen ons te realiseren dat er altijd mensen zullen zijn die extra steun en hulp nodig hebben. Als burgers kunnen we voor hen klaar staan en hen niet veroordelen, maar wij vinden dat ook de gemeente een eigen sociale verantwoordelijkheid heeft. De sociale verantwoordelijkheid van de gemeente omvat in ieder geval twee belangrijke punten:

- 1. Het scheppen van voorwaarden dat burgers hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en met elkaar kunnen werken aan een prettige culturele en sociale omgeving
- 2. Het zorgen voor sociale vangnetten en positieve begeleiding voor de mensen die het alleen niet redden.

* * *

Dit manifest is opgesteld door de Stedelijke Kerngroep van het project OMWaNA (Oudere Migranten Werken aan een Nieuw Amsterdam). Het OMWaNA werkt op actieve wijze aan een zelfbewuste beweging van oude en nieuwe Amsterdammers, die vanuit hun eigen kaders een bijdrage willen leveren aan de Amsterdamse samenleving.

Wil je reageren op dit Manifest? Stuur een e-mail, reageer via de website van de stichting BMP of neem telefonisch contact op met de stichting BMP en vraag naar Hinde Chergui.: e-mail Cherqui@stichtingbmp.nl: www.stichtingbmp.nl; Telefoon: 020-4282728